

HET OEGSTGEEST VAN TOEN

EEN SERIE FOTO'S VAN OUD OEGSTGEEST, VOORZIEN VAN EEN ONDERSCHRIFT,
WELKE KOMEN UIT HET ARCHIEF VAN LOEK DE GROOT
FOTOGRAAF VAN DE OEGSTGEESTER COURANT



Geversstraat 45

In dit houten gebouwtje begon de vader van Hein Rubenkamp in 1857 zijn kachelsmederij. Dat was niet meer dan het maken van kachelpijpen en kolenkitten, en ander burgerwerk. Mogelijk was hij in die tijd ook hoefsmid, maar dat is ver voor mijn tijd. Rond de eeuwwisseling begon hij voorzichtig met wagenmaken. Toen Rubenkamp verhuisde naar de hoek van de Schoolsteeg kwam daar Hofman de schoenmaker. Vroeger maakte iedere schoenmaker de schoenen zelf met de hand.

Rechts van Hofman was het schildersbedrijf van Schrijvers, maar daar komen we later op terug.

Bron: J. Kamsteeg cass. arch.lg©