



Het Huys OUD POELGEEST

HET OEGSTGEEST VAN TOEN

EEN SERIE FOTO'S VAN OUD OEGSTGEEST, VOORZIEN VAN ONDERSCHRIFTEN WELKE KOMEN UIT HET ARCHIEF VAN LOEK DE GROOT FOTOGRAAF VAN DE OEGSTGEESTER COURANT.

Het Huys Oud Poelgeest

Plaatje uit een oud handschrift voorstellende de ruïne van Oud-Poelgeest zoals het zich in 1609 vertoonde. Aan den Burgemeester van Oegstgeest toegezonden door den heer Bijleveld, commies aan het oud-archief der gemeente Leiden, op 2 October 1906, die in een begeleidend schrijven mededeelde, dat het tegenwoordige huis Oud-Poelgeest in ± 1667 weder opgebouwd werd door Jonker Johan Rauter (Router, Roetor, Roet, Rout, want op al deze wijzen vindt men den naam geschreven). Hij was Heer van Arenstein en gehuwd met Marie Cathérine de Sohier de Vermandois.

De Sohiers hadden tot grafkelder de kapel aan de Zuidzijde der Oegstgeester kerktoren (Groene Kerkje). De kapel was er toen nog boven en afgesloten door een verguld ijzeren hek met inscriptie. Vóór de reformatie was dit de priesterbegraafplaats. Thans is die grafkelder eigendom van de familie de Kempnaer.