



HET OEGSTGEEEST VAN TOEN

EEN SERIE FOTO'S VAN OUD OEGSTGEEEST, VOORZIEN VAN EEN ONDERSCHRIFT,
WELKE KOMEN UIT HET ARCHIEF VAN LOEK DE GROOT
FOTOGRAAF VAN DE OEGSTGEESTER COURANT

Zomerlust

Uitspanning in de Leidse Buurt, welke lag aan de Haagsche Straatweg op de hoek van de Groenesteeg. Het was van oorsprong een klein boerderijtje van ene De Groot. Begin 1900 is De Groot verhuisd naar een toch wel grote boerderij bij Endegeest. Het oude gebouw is toen gekocht door Knijnenburg die het opknapte en er het café biljard "Zomerlust" begon. In die tijd en dan bedoel ik toch in de eerste twintig jaren van deze eeuw, was het gewoonte van Leidenaren om op zondag een ommetje Oegstgeest te maken. Men liep dan vanuit de stad via de Rijn naar Oegstgeest en via de Morsdam langs Endegeest en stopte bij het koepeltje van De Groot voor een glas melk of bij Zomerlust, voor iets pittigers, want van lopen krijg je dorst, en vergeet ook niet de Rijksstraatweg van Den Haag/Amsterdam die liep midden door het dorp en ging pal langs Zomerlust. Dan was er nog de tram naar Katwijk, die voor de deur stopte, dus passanten (klanten) genoeg. Dat heeft geduurd tot in de dertiger jaren. Door het toenemende verkeer moest de weg verbreed worden, en het oude Zomerlust wat midden op de weg stond moest wijken. Er werd een nieuw groot café biljard gebouwd met een speeltuin. Het oude werd afgebroken. Het nieuwe gebouw kreeg de oude naam "Zomerlust" later bij de nieuwe eigenaar de "Gouden Lantaarn" en nu de Gouwe.

Bron: dhr. Jan Kamsteeg cass. arch.lg©